



Ramish Mohhadin



Interview b20 hal

**IN DIT
NUMMER:**

- Betty Borgos 2
- Boterkoek 2
- Mevr.Sluisdom 3
- Hellen van de Leuv 3
- Nila Pershad 4
- BB met rijst 4
- Wordzoeker 5
- Merlien Amatredjo 6

Ramish Mohhadin heeft een vrouw en twee kinderen, een dochtertje van 12 en een zoon van 15. Hij woont in een vrij groot huis met een eigen tuin en een grote schutting, anders zouden zijn twee honden weglopen. Hij zegt; 'eigenlijk zijn we helemaal niet arm', ze lopen gewoon achter met de economie. Ook zegt hij; 'de politiek in Suriname is eigenlijk een beetje vervelend, ze denken alleen maar aan zichzelf, ze zijn gewoon zwak.'

Ramish is al vaker in Nederland geweest, maar hij had nog nooit een school bezocht. Hij geeft wiskunde en natuurkunde. Zijn eerste indruk van ons was; Hij had gedacht dat wij drukker zouden zijn dan bij hun op school, maar dat viel wel mee en in Suriname dragen ze uniformen op school dat is

telkens een andere kleur of trui per niveau, want ze maken liever geen onderscheid. Ook is de inrichting van onze school heel anders, wij hebben bijvoorbeeld 'elektra borden'.

Hij vindt dat je de scholen van hier niet kunt vergelijken met de scholen daar. Die zijn heel klein met maar ongeveer 20 docenten voor maar 350 leerlingen. In Suriname hebben ze op school eigenlijk de zelfde vakken als bij ons op school, zoals AK, BIO, GS, WI, NASK, NL, EN, LO, tekenen en later op de hogere school ook nog EC. Op de lagere school hebben ze geen computer (sommige kinderen hebben er eentje thuis), en op de hogere school hebben ze er maar een paar zonder in-

ternet. In de pauze zitten ze in de gangen of op het plein, dan voetballen ze vaak, want een kantine hebben ze daar niet. In Suriname gaan ze ook gewoon met de fiets of de bus naar school. Ze hebben dezelfde vakanties als hier in Nederland, zoals; Kerst, Pasen, Pinksteren en alle andere vakanties en nationale dagen wegens hun multiculturele samenleving. De schooltijden zijn wel anders dan bij ons. Zij beginnen om half acht, maar ze moeten om kwart over zeven aanwezig zijn voor de vlaggen parade, en voor een gezamenlijk ochtend gebed in de klas. Ze zijn uit rond een uur of twaalf, want na twaalfen word het te warm. Rond een uur of één eten ze thuis warm en 's ochtends een broodje en 's avonds ook. In hun vrije tijd doen ze aan sport, zoals; voetbal, zwemmen, tennis en nog veel meer.

Het uitgaan is wel daar wel een beetje anders, je gaat pas uit op je 18^{de}, dan gaan ze naar de discotheek en dan drinken ze frisdrank, bier en rum.

Van de redactie

Fawaka, fawaka. Voor u ligt de speciale Suriname special van de LOMA NEWS, de schoolkrant van de MAVO afdeling van het Lorentz Lyceum. Dit thema nummer is geheel gewijd aan de relatie van docenten en leerlingen van het Lorentz Lyceum met mensen uit het onderwijs

in Paramaribo. Aanleiding voor het verschijnen van dit themanummer was het bezoek van 10 Surinaamse collega's aan onze school op 10 juni jl. In dit themanummer vindt u onder andere een aantal interviews. Leerlingen uit M3b hebben Surinaamse docenten

geïnterviewd en vervolgens de uitkomsten van die interviews uitgewerkt. Helaas is een aantal interviews door omstandigheden niet in deze krant verschenen. Onze excuses hiervoor. Naast de interviews vindt u ook een aantal Surinaamse en Nederlandse recepten.

Betty Borgos



*“Het leven in
Suriname is
gezellig maar het
is er wel warm*

Wij Robin en Rick uit M3b hebben op 10 juni een mevrouw uit Suriname geïnterviewd

Wij gingen eerst naar beneden naar de vergader ruimte waar we even moesten wachten

Omdat de Surinamers pauze hadden toen ze er allemaal weer waren heeft ieder groepje 1 of 2 personen gekregen om te interviewen. Wij kregen een mevrouw die gymles gaf en allerlei dingen op die school heeft gedaan ze is coördinator geweest en ze heeft allerlei andere dingen gedaan.

Toen ze hier in Nederland aankwam had ze wat zomerse weer verwacht maar haar indruk van Nederland was algemeen wel goed.

Toen ze onze school zag vond ze het een prachtige

school het gaf haar een vredig gevoel en toen ze naar binnen ging kreeg ze een rondleiding van leerlingen uit M3a en zag ze dat er leuke mensen op onze school zitten.

Er zijn ook verschillen tussen het Lorentz en de school in Suriname. Hier hebben we betere voorzieningen en in Suriname hebben ze minder dingen maar toch zijn de kinderen erg slim daar en de schooltijden zijn anders daar gaan ze van 7.00 tot 13.00 naar school dat komt door de warmte. Het leven in Suriname is gezellig maar het is er wel warm.

De school uit Suriname doet aan dit project mee omdat het wel een leuke ervaring is en het is een keer een andere manier van werken.

We vroegen haar ook of ze een beetje op de hoogte is van de politiek en dat was ze wel een beetje maar ze kon niet zeggen op wat voor een partij ze zou stemmen.

Ze was sportief, nu is dat een beetje weg gezakt omdat ze al met pensioen is maar ze was ongeveer 30 jaar gymlerares geweest en

verder doet ze graag tuinieren en basketbakken zoals taarten. Ze houdt heel erg van eten natuurlijk in Suriname waar ze fantastisch kunnen koken maar het eten hier in Nederland ligt haar ook wel goed. Ze is niet getrouwd en heeft ook geen kinderen. Ze weet heel veel van Nederland want dit was haar 6^e keer hier, haar 1^e keer was in 1968 want ze heeft hier 2 zussen wonen en ze vindt het hier ook altijd leuk met vrienden.

Er is minder racisme in Suriname ze leven daar heel multicultureel en accepteren andere rassen. Ze zou er geen moeite meer hebben om hier een jaar te wonen ze moet natuurlijk wel een inkomen hebben maar ze vindt het niet een nachtmerrie om hier te wonen. Ik had het al gezegd dat ze gymles gaf maar ze heeft nog meer dingen gedaan ze was ook deels decaan voor de bovenbouw. En als afsluiting vroegen wij aan haar of ze van muziek hield en daar hield ze natuurlijk van maakt niet uit welke muziek als het maar leuk klinkt



*Heerlijk
ouderwetse
boterkoek*

Boterkoek

Ingrediënten

1 groot ei,
250 gram bloem,
250 gram witte basterdsuiker,
250 gram zachte roomboter.

Vorbereiding

Het ei loskloppen en 2 tl. apart houden

Bereidingswijze

Klop 1 groot ei los (houd 2 tl. ei apart) en meng dit met 250 gram bloem, 250 gram witte basterdsuiker en een snuifje zout. Voeg 250 gram zachte roomboter toe en kneed alles snel tot een glad deeg. Druk het deeg in een rond ingevet bakblik van circa 26 cm doorsnede en bestrijk

de bovenkant van het deeg met de rest van het losgeklopte ei. Trek ondiepe lijnen in het deeg, verdeel het deeg als het ware in punten.

Bak de boterkoek in circa 25 minuten gaar en lichtbruin in een (voorverwarmde) oven op 180 graden. Laat op een rooster afkoelen.

Mevrouw Sluisdom



Mevrouw Sluisdom is 37 jaar oud en komt uit Suriname. Ze is niet getrouwd en houdt van fietsen en fitnessen. Zij wist niet veel van het scho-

lensysteem hier, maar nu ze al die scholen in Nederland gezocht heeft is ze er veel over te weten gekomen.

De scholen zijn ook heel anders in vergelijking met die in Suriname bijvoorbeeld, de scholen in Nederland zijn veel groter, omdat je daar maar 1 opleiding per school hebt. Deze school vond ze echt geweldig, omdat iedereen er heel erg beleefd en er wordt heel veel Engels gesproken. Dat vindt zij heel goed, omdat ze zelf ook engels heeft op de school waar zijn vandaan komt

in Suriname. Op de scholen in Suriname zijn ook veel meer regels bijv. je mag sommige kapsels niet hebben, roken is verboden.

Het eten dat ze het liefst eet is Nasi Rames. In Suriname hebben ze niet zo heel veel last van de economische crisis, omdat ze altijd al zuinig hebben leren leven, en ze doen er weinig in de import en export. Ze vindt Nederland koud, mooi weer maar koud en je ziet de zon wel maar je voelt hem niet. Er is weinig/geen discriminatie in Suriname.



Bekende bruggen van Nederland en Suriname



Hellen van de Leuv een Half Javaanse Duitse Economie Lerares.

Ze vindt Nederland een mooi land en ze vindt dat alles hier goed geregeld is; de bussen, treinen, stations etc. Ze vindt de Nederlandse cultuur interessant, het eten is heel anders maar wel lekker en de mensen zijn gastvrij.

De eerste indruk van de scholen in Nederland is, dat ze hier veel groter zijn en er zijn hier meer leerlingen. Er zijn regels en er is discipline. Maar in Suriname hebben de leerlingen toch meer respect voor elkaar. Ze geven daar op school Chinees, Spaans en Nederlands. Ze dragen daar uniformen zodat iedereen gelijk is. Daar

begint school om half 8 en ze zijn uit om 1 uur vanwege de hitte.

Omdat het een Rooms-katholieke school is moeten ze 4 keer per dag bidden. Omdat er geen computers op school zijn gaan de jongeren meestal naar de internetcafés.

Ze vindt het op zich wel leuk dat kinderen hier hun eigen kleding kunnen dragen, maar ze snapt wel dat het in Suriname niet kan.

De kledingstijl is niet echt verschillend tussen Nederland en Suriname, van wat ze heeft gezien tenminste. Het valt haar wel op dat de jongeren in Suri-

name meer letten op de kleding van anderen dan hier.

Ze hebben daar ook een Blokker en een Zee-man. Het is daar wel duurder want, 1 Euro is 4 SRD (Surinaamse Dollars).

Ze vond het heel leuk in Nederland en ook fijn om haar familie weer te zien. Ze had wel gehoopt dat er meer contact zou zijn tussen Nederland en Suriname.



“De kledingstijl is niet echt verschillend tussen Nederland en Suriname”

Nila Pershad



'Er zij nog meer
verschillen
tussen
Suriname &
Nederland

Nila is al 4 keer in Nederland geweest om haar familie te bezoeken. Nila was ook een beetje vermoeid door de vliegreis en ze was blij met de frisse lucht die ze inademde toen ze uit het vliegtuig kwam.

Toen Nila hier op school aankwam heeft ze niet echt op de kleding gelet die hier werd gedragen, het merkte haar wel op dat er in Suriname bijna de zelfde kleding wordt gedragen als hier op school.

Er zijn nog meer verschillen tussen Suriname en Nederland, zoals de apparatuur en de les middelen, vergeleken met ons hebben zij echt weinig. Op de school waar Nila werkt worden er eigenlijk de zelfde vakken gegeven als hier bij ons, waaronder: Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Gym, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie & Tekenen. Nila vindt dat er geen verschil qua culturen tus-

sen Nederland & Suriname althans ze zijn niet merkbaar op deze school. De leerlingen gaan naar school vanaf 7.00 tot 13.00 omdat het anders te warm wordt en na school hebben leerlingen of een bijbaantje of volgen bijlessen of andere maken thuis gewoon hun huiswerk of ze doen aan sport. In Suriname gaan ook veel mensen uit, een heel bekende disco in Suriname is Za Za Suu. Zelf spendeert Nila haar dag als volgt: ze staat op om half 6, 7uur begint ze met lesgeven tot 1 uur, rond half 2 is ze thuis dan gaat ze koken, om 4 uur gaat ze naar haar andere baan waar ze tot 9uur moet werken, ze is rond half 10 thuis dan gaat ze opruimen en schoolwerk doen, nakijken bijvoorbeeld & ze gaat slapen rond 12 uur. Suriname heeft een aantal schoolvakanties, in totaal 4. dat zijn: de kerstvakantie, paasvakantie, pinkstervakantie & de grote vakantie

(zomervakantie). In Suriname wordt er ongeveer wel het zelfde gegeten als bij ons. Alleen zijn bereiden heel veel dingen met rijst. Er worden ook wel aardappelen gegeten en natuurlijk verse groenten, fruit, vlees en vis. In Suriname zijn er een aantal geloven die je terug kunt vinden dat zijn: Hindoeïsme, Islam, Katholicisme en Bahaai. Er worden ook een aantal sporten beoefent in Suriname zoals: voetbal, basketbal, volleybal, zwemmen, paardrijden en auto rally. De kredietcrisis is ook zeer merkbaar in Suriname er worden ook veel mensen ontslagen in de multinationals zoals in de Bauxietindustrie. In Suriname kennen ze ook een aantal feestdagen dat zijn: Kerst, holi (lentefeest), id-ul-fitre (suikerfeest), chinees nieuwjaar, inheemsedag, afschaffing slavernij, dag van de arbeid, Pasen, sinterklaas & valentijn.

Bruine Bonen met Rijst



BB met R

Nodig:

- 1 blik of pot bruine bonen
- 3 middelgrote tomaten
- 1 ui
- 2 teentjes knoflook
- 4 kleine maggiblokjes
- 1 verse Surinaamse peper
- zwarte peper
- 4 takjes selderij
- 3 eetlepels olie

Bereiding:

Snij de ui klein en stamp de knoflook fijn. Giet de bruine bonen af, maar vang het vocht op; dat heb je later nodig. Was de tomaten, ontvel ze door ze on-

der te dompelen in heet water en snij ze daarna in blokjes. Was de peper, maar laat het steeltje eraan zitten; je hebt het in zijn geheel nodig. Was de selderij en snij het in (niet te kleine) stukjes.

Verhit de olie in de wok of pan en fruit hierin de ui en de knoflook. Doe de bruine bonen er (zonder vocht) bij. Schep het geheel een paar keer om. Doe de tomaten erbij en schep om. Voeg nu het vocht van de bruine bonen en de verse peper toe en breng het ge-

heel aan de kook. Daarna op een laag vuur op smaak brengen met de maggiblokjes. Op het laatst de selderij toevoegen en nogmaals (voorzichtig in verband met de peper) omscheppen. Lekker met gekookte witte rijst

Tip : De verse peper, vooral de madame Jeannette, geeft geur en smaak aan de bruine bonen. Als je het niet stuk maakt, wordt het gerecht niet scherp. Je kunt de peper ook eten!

Woordzoeker



Aardappelen
Aardig
Amsterdam
Bloemen
Coffeeshops
Drop
Druk
Eten
Feest
Fietsen
Fort Zeelandia
Gastvrij
Gezelligheid
Gierig
Ijsjes

Kaas
Klompen
Kolonie
Koningin
Koud
Moeras
Molen
Mooi
oerwoud
Oranje
Paramaribo
Pittig
Regen
Rijst
Roti

Schaaf ijs
Sranang poku
Stampot
Strand
Taboe
Tropisch
Tulpen
Vriendelijk
Vrijheid
Vrolijk
Wallen
Warm
Weer
Zon
Zwemmen

Merlien Amatredjo

Ze vond ons heel aardig en zei dat we heel gezellig waren. Toen ze voor het eerst in Nederland aankwam moest ze heel erg wennen. Ook had ze vlieg angst en dat maakte het nog moeilijker. Toch heeft ze haar angst overwonnen en is ze toch het vliegtuig ingegaan. Ze wist nog niet echt veel over Nederland daar had ze ook niet zoveel behoefte aan, ze dacht ook dat Nederlanders heel gierig waren. Het allereerste wat haar opviel op weg naar de scholen was dat er bijna geen bos was en er heel veel fietsers waren.

Ze had wel een paar vooroordelen over Nederland, omdat ze juist dacht dat Nederlanders heel gierig waren en heel zakelijk. Wel vond ze ons heel vriendelijk, omdat wij allemaal gedag zeiden. Ze hebben daar ook wel last van de kredietcrisis vooral de arme mensen omdat die meestal onder de armoedegrens zitten. Hun kinderen kunnen dan meestal niet naar school omdat ze daar geen geld voor hebben. Er is wel een leerplicht en kinderen moeten tot 12 jaar naar school dan mogen ze als ze 14 zijn pas werken. Meestal gaan ze in de tussentijd ook al werken. De meisjes die gaan meestal nog langer door studeren en de jongens willen het liefst zo snel



mogelijk geld verdienen.

Er zijn ook een aantal verschillen tussen Nederland en Suriname. Het meeste verschil zit in de infrastructuur want de wegen zijn daar veel slechter, ook rijden ze links en als laatste hebben ze veel lagere snelheden. Ook hebben ze wel dingen gemeen want zij hebben ook veel verschillende etnische groepen zoals Hindoestanen, Javanen, krioelen, indianen, chinezen, Libanese, Brazilianen en veel gemengde groepen dat komt de laatste jaren vaker voor. Ook veel verschillende culturen. En natuurlijk was Nederland het moederland van Suriname.

Toen ze hier op school kwam vond ze dat ze goed ontvangen werden en er een hele warme sfeer op onze school is. Het onderwijs is wel verschillend dat hier in Nederland. De scholen in Suriname zijn veel klei-

ner, ook moeten de leerlingen een uniform aan. De scholen in Nederland hebben veel meer leerlingen. Omdat er zoveel leerlingen in een klas zitten komt de docent naar hun lokaal toen. Dus het is het omgekeerde dan hier. Ze hebben maar pauze van een kwartier. Ze moeten om kwart over 7 beginnen tot 1 uur of 10 voor half 1 en de lessen duren 40 minuten. Ze hebben daar wel de MAVO. De christelijke scholen moeten om de 6 weken naar de kerk. De kinderen krijgen thuis niet altijd evenveel aandacht dus dat krijgen ze dan van de leraren op school. De leerlingen hebben daar meer regels en als ze zich daar niet aan houden hebben, dan krijgen ze straf. Meestal doen ze dat dan ook niet, omdat ze weten dat ze straf krijgen. Ook gaan de leerlingen bijna niet uit en als ze uitgaan dan gaan ze overdag. Ze hebben daar ook gewoon vakanties, maar de zomer vakantie hebben ze van Augustus t/m Oktober. September is de heetste maand, dan kan je niet op school zitten, omdat het te warm is.

“De meisjes gaan meestal langer door studeren en de jongens wil liefst zo snel mogelijk geld verdienen”